



## PROGRAMMA 8-daagse CULTUURREIS naar ZUIDWEST SPANJE

Zaterdag 2 maart tot zaterdag 9 maart 2019

<p><b>Zaterdag 2 maart</b></p> 	<p><b>Schiphol → Sevilla</b></p> <p>Rechtstreekse vlucht in de ochtend. Transfer naar het hotel in het centrum van de stad. 's Middags verkenning/herkenning van het centrum van deze stad. Een bezoek aan het Archivo de las Indias onder leiding van Peter Burgers. Avond ter vrije besteding.</p>
<p><b>Zondag 3 maart</b></p> 	<p><b>Sevilla → Huelva</b></p> <p>We vertrekken uit Sevilla. Peter neemt ons mee naar <b>Minas de Riotinto</b> en het Museo Minero. Al 5000 jaar geleden werden hier mineralen gewonnen. Iberiërs, Feniciërs, Romeinen en vele anderen droegen zo bij tot een fascinerend, veelkleurig landschap. Daarna naar het zuiden, naar Huelva op weg naar ons hotel voor drie nachten.</p>
<p><b>Maandag 4 maart</b></p> 	<p><b>Huelva</b></p> <p>Vandaag gaan we naar het oosten naar de rand van het natuurgebied <b>Parque Coto Doñana</b>. We komen op een mooie route langs de kust en passeren de historische Torre del Loro. Zo bereiken we <b>El Rocío</b>, bekend van de jaarlijkse bedevaart / romería. We bezoeken het <b>Sanctuario del Rocío</b>. Gelegenheid om te lunchen. In de middag verdere verkenning van de regio. Via Almonte en Bollullos komen we terug in Huelva.</p>
<p><b>Dinsdag 5 maart</b></p> 	<p><b>Huelva</b></p> <p>We blijven in de buurt van Huelva en Columbus is het thema van de dag. Peter gaat ons veel vertellen en laat zien hoe Columbus in zijn leven verbonden is gebleven met deze streek! We bezoeken het klooster La Rábida in Palos de la Frontera waar Columbus zijn reizen voorbereidde. Dalen af naar de Muelle de las Carabeles waar replica's zijn te zien van de drie schepen waarmee hij de nieuwe wereld ontdekte. Tenslotte naar het Convento Santa Clara in Moguer, een groot 14<sup>e</sup> eeuws klooster in Mudejarstijl waar Columbus arriveerde na zijn eerste reis naar 'Nueva España'.</p>

<b>Woensdag 6 maart</b>	<b>Huelva → Jerez de la Frontera</b>
	<p>We reizen via Sevilla. Er zijn geen wegen door het Parque Coto Doñana. Ten noorden van Sevilla liggen de Ruinas Italica: omvangrijke en mooie resten van de eerste stad die de Romeinen op het Iberisch schiereiland vestigden. Met Peter gaan we terug in de tijd en kunnen ons een voorstelling maken van het leven in deze stad waar Romeinse keizers werden geboren.</p> <p>Vrije middag om Jerez te verkennen. De flamenco wordt hier nog spontaan gedanst in de oude wijken.</p>
<b>Donderdag 7 maart</b>	<b>Jerez de la Frontera</b>
	<p>Cádiz is de stad met de oudste historie van Spanje. Er woonden Carthagers, Romeinen, moslimgroepen. Meer dan eens werd de stad aangevallen om de rijkdom die het bezat, of om de macht in dit deel van de Middellandse Zee.</p> <p>We bezoeken Cádiz, maar ook Puerto Real. De katholieke koningen, Ferdinand en Isabella, lieten hier een koninklijke haven aanleggen.</p>
<b>Vrijdag 8 maart</b>	<b>Jerez de la Frontera</b>
	<p>We reizen weer naar het zuiden voor een tocht naar de cultuur en historie van de Costa de Luz. Via Vejer en volgen we de kust in de richting van Tarifa.</p> <p>De Romeinen zijn in deze streek nooit ver. Tot in de 2<sup>e</sup> eeuw bloeide hier de handel en de visserij. Baelo was een grote stad. In de Ruinas Romanas de Baelo Claudia zijn nu nog resten te zien van een theater, het forum, thermen, winkelstraten en meer.</p> <p>Via Medina Sidonia reizen we terug naar Jerez de la Frontera.</p>
<b>Catedral 9 maart</b>	<b>Jerez de la Frontera → Sevilla</b>
	<p>Vroeg in de ochtend reizen we terug naar de luchthaven van Sevilla. Vlucht rond het middaguur.</p>
<b>Wijzigingen voorbehouden</b>	Indien noodzakelijk kan het programma worden aangepast.